

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 1^η Αὐγούστου 2024

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Θέμα:

«ΑΡΚΕΙ Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΣ»;

• Ἡ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΣ,
εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφερθήκατε μὲ τὶς Δηλώσεις Σας,
ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Μακαριώτατε,

Ἡ πολυχρόνιος φιλική, ἀδελφική θά ἔλεγα, σχέσις ἡμῶν, ἣτις χρονολογεῖται ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν φοιτητικῶν μας χρόνων (1956-1960), μοῦ παρέχει τὸ δικαίωμα αὐτῆς τῆς ἀνοικτῆς ἐπικοινωνίας, προκειμένου νά Σᾶς ἀνακαλέσω εἰς τὴν τάξιν, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένην, ἵνα μὴ εἶπω τὴν βλάσφημον, Ἀνακοίνωσίν Σας, δημοσιευθεῖσαν μόλις προχθές καί ἀναφερομένην εἰς τὴν τελετὴν ἐνάρξεως τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἐν Παρισίοις, ὅπου ἐβεβηλώθησαν τὰ ἱερά καί τὰ ὄσια τῆς ἁγίας Ὁρθοδοξίας μας, οὐ μὴν ἀλλὰ καί τῆς Φυλῆς μας!

Ἀποτολμῶ τὴν πρὸς Ὑμᾶς ἐπικοινωνίαν διὰ τῆς παρούσης Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς, ἀκολουθῶν τὴν σύστασιν καί προτροπὴν τοῦ ἐν

Ἁγίους Πατέρας ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Ὅποιος λέγει τά ἐξῆς:

**«Τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα,
δημοσίως καί νά ἐλέγχωνται»** (βλ. ΕΠΕ 23,393).

Ἐπειτα ἀπό τά ἀνωτέρω εἰσαγωγικά ἄς ἔλθωμεν τώρα εἰς τό ἐπιτελεσθέν ΜΕΓΑ ΕΓΚΛΗΜΑ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.

ΣΗΜΕΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ: Τό ἔγκλημα τῶν ἀθέων τῆς ἐποχῆς μας:

Κατά τήν ἐναρκτήριον Τελετήν τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων εἰς τό Παρίσι ἐγελοιοποίησαν καί κατεξευτέλισαν τό ἱερόν Μυστήριον τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, καθ' ὅσον ἐπαρουσίασαν ἐπί σκηνῆς τήν κατωτέρω βλάσφημον ἀπεικόνισιν!



ΣΗΜΕΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ἡ ἀπεικόνισις αὕτη, δυστυχῶς, **δέν ἠνώχλησε τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα**, ἠνώχλησε ὁμως πολύ ὄχι μόνον θρησκευτικούς Παράγοντες, ὅπως π.χ. τοὺς Ρωμαιοκαθολι-

κούς ή και παράγοντες του Ιράν κ.λ.π., αλλά και κοσμικά Μέσα Ένημερώσεως τών Αθηνών, όπως π.χ. τόν Ημερήσιον Τύπον! Ίδου μερικά αποδεικτικά στοιχεία:

1^{ον} Η Έφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

- «Ο κόσμος ξυπνάει!», γράφει, και συμπληρώνει:
- «Η βλάσφημη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων στο Παρίσι, γύρισε μπούμερανγκ στα νεοταξικά διευθυντήρια».

Και συνεχίζει:

- «Στο κέντρο του τραπέζιού του παγανιστικού “δείπνου” αναπαριστούσε τον Χριστό μία ευτραφής “queer” λεσβία εβραϊκής καταγωγής.... ΛΟΑΤΚΙ+ακτιβίστρια.....
- ...Η τελετή έναρξης στο Παρίσι ήταν ένα άγος κολοσσιαίων διαστάσεων. Η γελοιότητα του πράγματος, δεν αναιρεί το μέγεθος της βλασφημίας. Αυτό το οπτικοακουστικό έκτρομα δεν είχε την παραμικρή σχέση ούτε με τον ολυμπισμό, ούτε με τον αθλητισμό, ούτε με οποιοδήποτε ιδεώδες, ευρωπαϊκό ή πανανθρώπινο.....Ήταν μια ξεκάθαρη κήρυξη πολέμου εναντίον της φύσης και του Θεού....», γράφει ο αρθρογράφος κ. Έλευθέριος Ανδρώνης (βλ. φ. της 1^{ης} Αυγούστου 2024, σελ. 6)

2^{ον} Η Έφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ:

- «Προσχεδιασμένο ήταν το αίσχος του Παρισιού. Ολυμπιακοί Αγώνες κάτω από τις γόβες και τις κιλότες των LGBTQ και των παιδεραστών», γράφει ή Έφημερίδα και συμπληρώνει:
- «...Παρουσίασαν τον Μυστικό Δείπνο του Κυρίου σαν “το κλουβί με τις τρελλές”! “Εξέθεσαν” στο παγκόσμιο κοινό τον Ελληνοχριστιανισμό, επιχειρώντας να κάνουν ζημιά στους εχθρούς τους, χωρίς να φαίνονται οι ίδιοι....» (βλ. φ. της 1^{ης} Αυγούστου 2024, σελ. 12).

3^{ον} Η ιστορική Έφημερίδα τών Πατρών ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ γράφει:

- «Αναπαράσταση χυδαία και κιτς ΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ»!

Ο δέ διάδοχός μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Γερώνυμος διά τής αυτής Έφημερίδος έδήλωσεν:

- «Με την αναπαράσταση αυτή προκαλείται το αίσθημα όλων των χριστιανών, πολεμείται και χλευάζεται πίστη μας και καταβαραθρώνονται τα ιδεώδη του ευγενούς Ολυμπισμού, που είναι ο απόλυτος σεβασμός των ιδεωδών της πίστεως κάθε λαού, η ενότητα και η αδελφωσύνη μεταξύ των ανθρώπων»

(βλ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, φ. τής 30^{ης} .07.2024, σελ. 13).

4^{ον} Ἄς προσθέσωμεν τώρα καί τήν Ἀνακοίνωσιν τῆς Ρωμαιο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας:

Ανακοίνωση της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας για τον "Μυστικό Δείπνο" στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

"Ενόψει των αγώνων του Παρισιού το έργο "Ιερά Παιχνίδια", εμπνευσμένο από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, κινητοποιεί εδώ και σχεδόν τρία χρόνια μεγάλο αριθμό καθολικών, για να μοιραστούν τον αθλητικό και λαϊκό ενθουσιασμό που περιβάλλει τους Αγώνες του Παρισιού, αυτό το μεγαλειώδες γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας..

Την περασμένη εβδομάδα, με χαρά διοργανώσαμε και την εναρκτήρια λειτουργία της Ολυμπιακής εκκεχειρίας παρουσία πολλών θρησκευτικών, πολιτικών και αθλητικών προσωπικοτήτων.

Πιστεύουμε ότι οι αξίες και οι αρχές που εκφράζονται και διαδίδονται από τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμβάλλουν σε αυτή την ανάγκη για ενότητα και αδελφότητα που τόσο απεγνωσμένα χρειάζεται ο κόσμος μας, με σεβασμό στις πεποιθήσεις όλων, γύρω από τον αθλητισμό που μας ενώνει και προωθεί την ειρήνη στα έθνη και τις καρδιές.

Η χθεσινोβραδινή τελετή έναρξης, που διοργανώθηκε από τη γαλλική COJOP, προσέφερε στον κόσμο μια θαυμάσια επίδειξη ομορφιάς και χαράς, πλούσια σε συγκίνηση και παγκοσμίως καταξιωμένη.

Η τελετή αυτή δυστυχώς περιλάμβανε σκηνές χλευασμού και εμπαιγμού του Χριστιανισμού, για τις οποίες λυπούμαστε βαθύτατα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη άλλων θρησκευτικών δογμάτων που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς εμάς.

Σήμερα το πρωί, σκεφτόμαστε όλους τους Χριστιανούς σε κάθε ήπειρο που έχουν πληγωθεί από την εξωφρενική πρόκληση ορισμένων σκηνών. Θέλουμε να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός εορτασμός υπερβαίνει κατά πολύ τις ιδεολογικές προκαταλήψεις μερικών καλλιτεχνών. Ο αθλητισμός είναι μια θαυμάσια ανθρώπινη δραστηριότητα που ενθουσιάζει βαθιά τις καρδιές των αθλητών και των θεατών. Ο Ολυμπισμός είναι ένα κίνημα στην υπηρεσία αυτής της πραγματικότητας της ανθρώπινης ενότητας και αδελφωσύνης. Τώρα ήρθε η ώρα να βγούμε στο γήπεδο, και μακάρι να φέρει αλήθεια, παρηγορία και χαρά σε όλους!".




(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 29.07.2024, σελ. 7)

5^{ον} Ἄς ἐπανέλθωμεν καί πάλιν εἰς τήν Ἐφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ:

«Ένα αίσχος όλο, ένα θλιβερό θέαμα παγκοσμίως.....Τραβεστί μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα και εξευτελίζουν τον Μυστικό Δείπνο του Χριστού», γράφει εἰς τό φ. τῆς 29^{ης} Ἰουλίου 2024, σελ. 14.

Καί συμπληρώνει:

«Μια αηδία, ένα τσίρκο βουτηγμένο στην κιτς αισθητική των "πρωτοπόρων" δημιουργών, που περισσότερο τους ένοιαζε να περάσουν τη γουόκ ατζέντα, παρά να οργανώσουν μια τελετή

έναρ-ξης, ανάλογη του σπουδαίου γεγονότος»!!! «Με τραβεστί να μεταφέ-ρουν την Ολυμπιακή φλόγα στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, θεώρησαν πως οι Ολυμπιακοί αγώνες, είναι Gay pride».



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Ἐκ τῶν μέχρι στιγμῆς λεχθέντων ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ, ὅτι τὰ ἀπρεπῆ γεγονότα κατά τὴν τελετὴν τῶν Ἐγκαινίων τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων καὶ μάλιστα ἡ βεβήλωση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ΚΑΤΕΠΛΗΓΩΣΑΝ ΨΥΧΙΚΑ τὰ πλήθη ὄχι μόνον τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν μεγάλην οἰκογένειαν τῆς Δημοσιογραφίας, οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς ὁποίας μέ διαφόρους, ΠΟΛΥ ΔΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ, τρόπους ἐξεδήλωσαν τὴν ἀντίδρασιν των!

ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ:

ΑΣ ΟΔΕΥΣΩΜΕΝ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΓΚΛΗΜΑ.

Εἰς τὴν παρατεθεῖσαν γενικὴν ταύτην ἀντίδρασιν ἐναντίον τῶν ὑβριστῶν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ΜΟΝΑΔΙΚΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ ἀπετέλε-

σεν ή στάσις τής Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τής Ἐκκλησίας τής Ἑλλάδος!!!! «Ἡ σιωπή τῶν ἀμνῶν», ὅπως θά ἔλεγαν παλαιότερα! Μία ΑΜΑΡΤΩΛΗ σιωπή, τήν ὁποίαν καί ἐσημείωσαν καί κατεδίκασαν ὄχι μόνον οἱ εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, ἀλλά καί πολλοί εὐσυνείδητοι δημοσιογράφοι!

1^{ον} Ἡ Ἐφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Εἰς τήν 1^{ην} σελίδα τοῦ φ. τῆς 29^{ης} Ἰουλίου 2024 ἀναγράφεται τό ἐξῆς ἐρώτημα:

«Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΙΩΠΗΣΕΙ;»



Ἐν συνεχείᾳ ἡ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ εἰς τήν σελίδα 9 παραθέτει ὀλόκληρον ἄρθρον μέ τόν τίτλον:

«Ἡ ἔνοχη σιωπή τῶν Ἱεραρχῶν»,

ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναγράφονται καί τά ἐξῆς:

«..... Εἶναι ηχηρότατη ἡ σιωπή τῶν Ἑλλήνων Ορθοδόξων Ἱεραρχῶν γιά ὅσα συνέβησαν. Ὁ Λαός δέν εἶναι ἀφελής. Καταλαβαίνει τι σημαίνει ἡ ἀπροθυμία τῶν προαναφερθέντων νά μιλήσουν γιά τὰ αὐτονόητα. **Ἡ κοινή γνώμη γνωρίζει ὅτι ἡ βουβαμάρα τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τοῦ Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ιερωνύμου καί τῶν Μητροπολιτῶν βολεύει τήν Εξουσία καί ἐξυπηρετεῖ τοὺς σχεδιασμούς τῶν σκοτεινῶν κέντρων, τὰ ὁποῖα προωθοῦν τή ρυπαρή ατζέντα τῆς παγκοσμιοποίησης. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ Ἡ ΣΤΑΣΗ ΤῶΝ ἹΕΡΑΡΧῶΝ ΜΑΣ».**

Πιο σκληρά λόγια ἀπό τά ἀνωτέρω ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἡγεσία ἐπρόδωσε τήν ἀποστολήν Τῆς! Δηλ. ἄφησε

ἀνυπεράσπιστον τό περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου Πίστεως ἡμῶν τῶν Ὁρθοδόξων! Τῆς Πίστεως καί τῆς Διδασκαλίας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς ὁποίας ἐχύθησαν ποταμοί αἵματος ἐκ μέρους τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων καί τῶν Ὁσίων Μαρτύρων τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας!

Ὅποτε εἰς τό ἐρώτημα τῆς Ἐφημερίδος:

«Ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΙΩΠΗΣΕΙ;»

ἡ ἀπάντησις εἶναι μία καί μοναδική:

**Διότι ἡμεῖς οἱ ἐκκλησιαστικοί Παράγοντες
ΕΠΡΟΔΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΜΑΣ!**

Τό ὁμολογοῦν, τό γράφουν καί τό διακηρύττουν οἱ Κοινωνικοί Παράγοντες! Ἴδου ἡ ἀπόδειξις!



Βεβαίως εις τό Σῶμα τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας ΠΑΝΤΟΤΕ ὑπάρχουν οἱ ἐξαιρέσεις! Ὑπῆρξαν, λοιπόν, Ἀρχιερεῖς, τῶν ὁποίων ἡ ἀρχιερατική καρδιά ἐπληγώθη βαθύτατα καί δέν τό ἀπέκρουσαν! Θά ἀναφέρωμεν ἐνδεικτικῶς μόνον τήν περίπτωσιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας κ.κ. Νεκταρίου, ὁ Ὅποῖος εἶχε τό θάρρος νά φωνάξῃ μέ ὅλην τήν δύναμιν τῆς ψυχῆς του:

«ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΘΕΟ»!

Καί συνεπλήρωσε:

«Ο Ποιμέναρχης της Κέρκυρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί, μετά λύπης, και στην πρόσφατη Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου υβρίζεται ο Θεός από ανθρώπους, που τελούν υπό την επήρεια δαιμονοπληξίας και προσπαθούν να επιβάλουν τις αρρωστημένες ιδέες τους σε όλο τον κόσμο».

(βλ. ΚΙΒΩΤΟΣ, ἀριθμ. φ. 410/01.08.2024, σελ. 09)



Μία ακόμη παρήγορη φωνή μᾶς ἔρχεται ἀπό μίαν ομάδα διαμαρτυρομένων Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, τούς ὁποίους παρουσιάζει σέ ρεπορτάζ ὁ Δημοσιογράφος κ. Σωτ. Λέτσιος ἀπό τῶν σελίδων τῆς Ἐφημερίδος «Ὁρθόδοξη Ἀλήθεια» μέ τόν τίτλον:

«Ιεράρχες κόντρα στη woke ατζέντα των Ολυμπιακών».



Καί προσθέτει:

«Έντονη αποδοκιμασία εκφράζουν Αρχιερείς για τη βλάσφημη τελετή έναρξης, “ὕμνο” στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα».
(βλ. φ. τῆς 31.07.2024, σελ. 06)

Καί διά νά ἐπισφαγίσωμεν καί τήν παροῦσαν παράγραφον, θά ἐπανέλθωμεν εἰς τόν ἄξιον Διάδοχόν μας, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, ὁ ὁποῖος, εὑρισκόμενος προσφάτως εἰς τό χωρίον Λευκάσιον τῶν Καλαβρύτων, εἶπε τά ἑξῆς συγκλονιστικά λόγια:

«ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΖΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ»

Καί προσέθεσεν:

«...Κατακλείοντας δε το λόγο του, χαρακτήρισε ως “χυδαία” και καταδικαστέα την εν λόγω τελετή έναρξης στο Παρίσι, τονίζοντας ότι όταν χάνεται ο σεβασμός προς τον άλλον, επικρατεί η χυδαιότητα και η έλλειψη ιδανικών, κυριαρχεί δε η κακότητα και η απιστία. Με την αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου κατά κακέκτυπη μίμηση του αντίστοιχου έργου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, προκαλείται το αίσθημα όλων των χριστιανών, πολεμείται καί χλευάζεται η πίστη μας και καταβαραθρώνονται τα ιδεώδη του ευγενούς Ολυμπισμού, που είναι ο απόλυτος σεβασμός των ιδεωδών της πίστεως κάθε λαού, η ενότητα και η αδελφωσύνη μεταξύ των ανθρώπων....».

(βλ. ΚΙΒΩΤΟΣ, άρθρ. φ. 410 τῆς 01^{ης} .08.2024, σελ. 25).

ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ!

Ἐνῶ, λοιπόν, μέ τήν Τελετήν Ἐνάρξεως τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων ἐσείσθη τό σύμπαν ἡ Ἐκκλησιαστική Ἡγεσία, δηλ. ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπέδειξε μίαν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΣΤΑΣΙΝ!

α) Ἀρχικῶς ἐπέδειξεν μίαν ἀδικαιολόγητον ΣΙΩΠΗΝ!

Ἐνῶ ἐσείετο τό σύμπαν ἀπό τίς ἀντιδράσεις κληρικῶν καί λαϊκῶν ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ πρῶτον Ὑμᾶς Μακαριώτατε, τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐτήρει μίαν ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΝ ΣΙΩΠΗΝ! Ἔτσι, λοιπόν, ἐκτός ἀπό τά δημοσιεύματα, ὅπως αὐτό τό ὁποῖον Σᾶς παρεθέσαμεν εἰς τήν σελ. 7 τοῦ παρόντος μέ τίτλον

«Ἡ ἐνοχη σιωπή των Ἱεραρχῶν»,

ἔχομεν καί ἄλλα δημοσιεύματα, τά ὁποῖα κρίνουν καί κατακρίνουν Ὑμᾶς προσωπικῶς!

Οὕτω, λοιπόν, εἰς τήν Ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» τῆς 29^{ης} Ἰουλίου 2024 (βλ. σελ. 8) ἀναγράφονται τά ἑξῆς:

«Βροχή οἱ ἀντιδράσεις για τις αλητείες στο Παρίσι με τον “Μυστικό Δείπνο” των ανώμαλων. Μόνον ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλαδικῆς Ἐκκλησίας ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ.

Αλλά γιατί να αντιδράσει; Αφού είναι αγκαλιά με τον Πάπα και παραδίδει και μαθήματα θρησκευτικής ιστορίας σε Καρδινάλιους. **ΟΥΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΧΘΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, Ο ΑΘΕΟΦΟΒΟΣ...».**

Ίδου καί ή απόδειξις:



β) Έν συνεχεία ήλθεν όχι μόνον ή «καθυστερημένη παρέμβαση», αλλά συγχρόνως καί ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ Σας, Μακαριώτατε!

Η Έφημερίς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχαρακτήρισεν ως «**καθυστερημένην παρέμβασιν**» τήν Ανακοίνωσίν Σας, έγγραψε δέ τά εξής:

«Αφού αηδίασε ο πλανήτης με τη βλάσφημη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, τα νέα έφθασαν και στη Μονή Πετράκη. Με χρονοκαθυστέρηση, που προκαλεί απόριες, την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο Αρχιεπίσκοπος

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος για το περιεχόμενο της απαράδεκτης τελετής. Ερωτηθείς για το συγκεκριμένο θέμα, αποφάνθηκε εν είδει χρησιμοδότησης: **“ Όλα αυτά είναι άξια απόλυτης περιφρόνησης”**. Η κακοποίηση της Ορθόδοξης πίστης και η βεβήλωση των οσίων της χριστιανωσύνης ουδόλως, όπως φαίνεται, απασχόλησαν την Αρχιεπισκοπή, σε αντίθεση με τους ευσεβείς Έλληνες, που οργίστηκαν με τη χλεύη της πίστης!» (βλ. φ. τής 30ῆς Ιουλίου 2024, σελ. 9).

Ἡ λέξις «Π Ε Ρ Ι Φ Ρ Ο Ν Η Σ Ι Σ » εἶναι τό ἐκ μέρους Ὑμῶν ἐπιτελεσθέν ΜΕΓΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, τό ὅποϊον θά μᾶς ἀπασχολήσῃ κατά τήν ὀλοκλήρωσιν τῆς ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ μας, Μακαριώτατε.

Προηγουμένως ἐπιθυμοῦμεν να παρουσιάσωμεν πρὸς Ὑμᾶς τὰ ἐπικριτικά σχόλια τοῦ Τύπου, ὅπου ἡ Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

ΠΡΩΤΟΝ: Εἰς τήν σχετικὴν Ἀνακοίνωσίν Του χαρακτηρίζει «**πιο σκληρό το Οικουμενικό Πατριαρχεῖο**» εἰς τήν στάσιν Του ἔναντι τῶν Σοδομιτῶν ὑβριστῶν τοῦ Κυρίου μας! Ἴδου τί γράφει:

«Γράφαμε χθες στην στήλη για την στάση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου ἔναντι των ὄσων συνέβησαν στην τελετὴ ἑναρξῆς **και το κάλεσμά του προς...περιφρόνηση** ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΑΦΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ. Λίγες ὥρες αργότερα ἦλθε και η επίσημη τοποθέτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία ἦταν αντικειμενικά **πιομαχητική**. Βλέπουμε λοιπόν δύο ἐπὶ τῆς ουσίας διαφορετικὲς προσεγγίσεις».



(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. τῆς 31^{ης} Ιουλίου 2024, σελ. 16).

Καί ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ ἡ Ἐφημερίδα θέτει τό ἐρώτημα:

«Ἀρκεί ἡ περιφρόνηση;»

«Τρεῖς ἡμέρες μετὰ, αποφάσισε νὰ τοποθετηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, γιὰ τὰ ὅσα συνέβησαν στο Παρίσι. Σύμφωνα με τὴν ΕΡΤ, σε σχετικὴ ἐρώτηση, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀνέφερε: **“Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀξία ἀπόλυτης περιφρόνησης”**.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἐφημερίδα θέτει τὰ ἐξῆς ἐρωτήματα πρὸς τόν Μακαριώτατον:

«Ἀρκεῖ αὐτό; Εἶναι ἀρκετὴ ἡ “περιφρόνηση”, ὅταν τὸ woke δηλητήριο διοχετεύεται σε ὅλο τὸν κόσμον, σε ζωντανὴ μετάδοση, βρίσκοντας ἀκόμη καὶ τοὺς ολυμπιακοὺς ἀγῶνες ὡς “ὄχημα”; Μποροῦμε σήμερα νὰ ἀρκεστοῦμε **στην “περιφρόνηση”, σαν αὐτὸ που συνέβη νὰ ἦταν ἓνα συμβάν, που ἔλαβε χώρα σε μιὰ ιδιωτικὴ γκαλερί, ἀνάξιο λόγου;»**

(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. τῆς 30^{ης} Ἰουλίου 2024, σελ. 16).



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μακαριώτατε,

Ἐνας ταλαίπωρος καὶ ἀνάξιος δούλος τοῦ Θεοῦ, ἄγων τώρα πλέον τό 87^{ον} ἔτος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοῦ 21^{ου} ἔτους τῆς ἡλικίας του ἀφιέρωσε τόν ἑαυτόν του εἰς τόν Νυμφίον Χριστόν, ἀκολουθῶν

τας τόν δόλιχον τῆς Κοινοβιακῆς Μοναχικῆς ζωῆς, **αἰσθάνεται ΜΕΓΑΛΗΝ ΛΥΠΗΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΑΡΑΧΗΝ** εἰς τὴν καρδίαν του, καθὼς ἤκουσε

Υμᾶς, τόν ἐκλεκτόν Φίλον καί παμφίλτατον Ἀδελφόν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, νά ὁμιλήτε **περὶ «ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΕΩΣ»** τῶν ὑβριστῶν τοῦ Κυρίου μας.

Μέχρι χθές οἱ Κατηχηταί μας εἰς το Κατηχητικόν Σχολεῖον καί οἱ Καθηγηταί μας εἰς το Γυμνάσιον μᾶς ἐδίδασκον: **Ἐάν κάποιος σᾶς προσβάλῃ καί σᾶς πληγώσῃ ψυχικά, σεῖς νά τόν περιφρονήσετε καί νά μὴ τόν ἐκδικηθῆτε! Ἐάν ὁμως τόν ἀκούσετε νά προσβάλῃ τόν Σωτῆρα Χριστόν ἢ τήν Παναγίαν μας ἢ τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, ΤΟΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ! Νά τόν ὑποχρεώσετε, ὥστε ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΗ ΑΜΕΣΩΣ! Ἄλλοιῶς θά εἰσθε ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ! Ὅταν βλασφημῆται το Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἡμεῖς ἔχομεν χρέος νά ὑπερασπισθοῦμε τά ἱερά καί τά ὄσια τῆς Πίστεώς μας. Ἐάν δέν τό πράξουμε, τότε καθιστάμεθα ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ, δηλ. ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ!**

Μακαριώτατε,

Αὐτά ἦσαν μερικά στοιχεῖα ἀπό τό περιεχόμενον τῆς ἠθικῆς ἀγωγῆς μας, ὅταν εἴμεθα μαθηταί τοῦ Ὀκταταξίου διά τήν ἐποχὴν Γυμνασίου! Ὅταν ὁμως ἠνδρώθημεν καί ὡς Κληρικοί παρεδώσαμεν πλέον τόν ἑαυτόν μας εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τότε οἱ γνώσεις μας ἔγιναν πλουσιώτερες. ΠΑΡΕΔΟΘΗΜΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΥΜΦΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ καί ἀνελάβομεν τήν ὑπεράσπισιν τοῦ Ἁγίου Ὄνοματός Του!

Πῶς, λοιπόν, σήμερον Ὑμεῖς ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνιστᾶται ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΝ εἰς τούς ὑβριστάς τοῦ Κυρίου μας; Παρακαλῶ νά σκεφθῆτε: **ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΥΜΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ;**

Ἐπιτρέψατέ μοι, παρακαλῶ, νά Σᾶς ὑπομνήσω μερικά ἀπό τά ἐκκλησιαστικά κείμενα, τά ὅποια ὁμιλοῦν διά τήν τιμωρίαν τῶν πολεμίων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τά ὅποια ἀποτελοῦν μέρος τῶν καθ' ἡμέραν προσευχῶν μας:

1. Εἰς τόν Προοιμιακόν Ψαλμόν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἱκετεύομεν τόν Κύριον μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Ἐκλείπειεν ἁμαρτωλοί ἀπό τῆς γῆς καί ἄνομοι, ὥστε μή ὑπάρχειν αὐτούς» (βλ. Ψαλμ. 103).

2. Εἰς τό Μέγα Απόδειπνον ἱκετεύομεν τόν Κύριον μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Αἰσχνθείσαν ἀσεβεῖς καί καταθείσαν εἰς ἄδου».

(βλ. Ψαλμ. 30).

3. Εἰς τό Μέγα Απόδειπνον ἐπίσης ἱκετεύομεν τόν Κύριον μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τήν ψυχὴν μου καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου. Καί ἀπολεῖς πάντα τοὺς θλίβοντας τήν ψυχὴν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλος σου εἰμί».

(βλ. Ψαλμ. 142).

4. Τέλος εἰς τό Μέγα Απόδειπνον λέγομεν καί τά ἑξῆς λόγια:

«Σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου. Ἀποδίωξον ἀφ' ἡμῶν πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον».

(βλ. τήν ἀκροτελεύτιον εὐχήν).

5. Ἄς ἔλθωμεν τώρα εἰς τόν Μικρόν Παρακλητικόν Κανόνα, ὅπου τό δεύτερον Ἀντίφωνον περιέχει τά ἑξῆς λόγια:

«Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχνήθητε ἀπό τοῦ Κυρίου, ὡς χόρτος γάρ πυρί ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι».

6. Εἰς δέ τήν 9^{ην} Ὠδὴν περιέχονται τά ἑξῆς σκληρά λόγια:

«*Άλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μή προσκυνούντων τήν εἰκόνα σου τήν σεπτήν, τήν ἱστορηθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ ἱερωτάτου, τήν Ὁδηγήτριαν*»

7. Θά ἐπισφραγίσωμεν τήν μικράν ταύτην ἀναφοράν μας μέ τούς στίχους, τούς ὁποίους ψάλλομεν κατά την ὥραν τοῦ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, διά τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΣ δέν εἶναι ἡ ἀγωγή τῆς Ἐκκλησίας πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν ὑβριστῶν τοῦ Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Τό βράδυ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως του Κυρίου, ψάλλοντας τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, προτάσσομεν μερικούς στίχους, οἱ ὁποῖοι εἶναι πολύ σκληροί! Παρακαλοῦμεν τόν Ἀναστάντα Κύριον **νά λυώσουν καί νά ἐξαφανισθοῦν οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ, ὅπως λυώνει τό κερί ἀπό τό πῦρ!** «Οὕτως ἀπωλοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπό προσώπου τοῦ Θεοῦ» ψάλλομεν, Μακαριώτατε, ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΝ, διά τήν ὁποίαν ὠμιλήσατε Ὑμεῖς!

Στίχ. α' Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Στίχ. β' Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.

Στίχ. γ' Οὕτως ἀπωλοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

Στίχ. δ' Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Μακαριώτατε,

Μέ πολλήν ταπείνωσιν παρακαλῶ Ὑμᾶς, ὅπως ἐπανορθώσετε τό μεγάλο λάθος Σας! Διότι «πλανᾶσθε πλάνην οἰκτρᾶν!». Οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας τήν σήμερον ἡμέραν αὐξάνονται καὶ πληθύνονται! Ἡ «ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΣ» δέν εἶναι ἡ λύσις διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς Πίστεως ἡμῶν. Πρὸς τούς ὑβριστάς καὶ τούς διώκτας τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ **ἡ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΣ ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἔμμεσον συμμετοχὴν καὶ τήν σύμπραξιν!** Ἡ λύσις εἶναι

μία και μοναδική! Ἡ λύσις εἶναι ἡ ἀντίδρασις πρὸς ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ τῆς Ἁγίας Ὁρθοδοξίας μας, ἡ διαμαρτυρία καί, ἐάν χρειασθῇ, ὁ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ, τό Μαρτύριον, ἡ θυσία καί αὐτῆς τῆς ζωῆς μας! Πιθανόν εἰς τὴν ἐποχὴν μας νά χρειασθῇ, **ὥστε νά ἀναδειχθοῦν νέοι Μάρτυρες!** Σᾶς ἱκετεύω λοιπόν: Μὴ μᾶς κλείνετε τὸν δρόμον τοῦ Μαρτυρίου! Νά ξεχάσετε τὴν ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΝ! Μείνετε ὄρθιος, ὥστε νά ὑπερασπίζεσθε τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ μας!

Τέλος, παρακαλῶ, μὴ ἐπηρεάζεσθε ἀπὸ μερικά δημοσιεύματα τοῦ Ἡμερησίου Τύπου, τὰ ὁποῖα Σᾶς πολεμοῦν. Ἐν τῷ προσώπῳ Σας πολεμοῦν τὴν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν. Ἐπισφραγίζω, λοιπόν, τὴν ταπεινὴν ταύτην ἐπιστολήν μου πρὸς Ὑμᾶς μὲ ἓνα δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος ΜΑΚΕΛΕΙΟ, τό ὁποῖον καί καταδικάζω!

«Αργοσβήνει το καντήλι» του Ιερώνυμου στην Αρχιεπισκοπή!»

(βλ. φ. τῆς 26^{ης} Ἰουλίου 2024, σελ. 16).



Ταῦτα, λοιπόν, μετά πολλῆς παρησίας ἔγραψα πρὸς Ὑμᾶς. Σᾶς εὐχομαι ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ καὶ ἱκετευτικῶς προσεύχομαι πρὸς τὸν Κύριον:

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς Οὐρανοῖς,

Γεννηθήτω τό θέλημά Σου

ὡς ἐν Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς!

ἐπισφραγίζω δέ τὴν προσευχήν μου με τὴν ἱκεσίαν:

Κύριε, σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς»!

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Handwritten signature in black ink, appearing to read "ε. π. Καταφραγία Αμβροσίου".

+ Ο π. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ